



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Άριθ. Πρωτ. 57/2021

Άρχιεπισκοπική και Συνοδική Έγκύκλιος για την Έορτή του Εύαγγελισμού και την 200ή Έπέτειο της Έλληνικής Έπανάστασης

25 Μαρτίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν Ἠγεσία τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ μεγάλη ἐορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμού τῆς Θεοτόκου εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἡ μεγάλη ἐορτὴ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἰδίως κατὰ τὴ φετινὴ χρονιά, ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὰ σπλάχνα τῆς Θεοτόκου συμπίπτει μὲ τὸν ἐορτασμὸ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τεσσάρων αἰῶνων ζυγοῦ πρὸς ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας.



Ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ πρὸς τὴν Παρθένο Μαρία, «Χαίρε κεχαριτωμένη», γίνεται ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς σωτηρίας γιὰ κάθε ἄνθρωπο, ἡ προσωπικὴ πρόσκληση γιὰ ἔνωση μὲ τὸ Θεό. Γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ 1821, ἡ ἡμέρα αὐτὴ σηματοδοτεῖ τὴν ἀπαρχὴ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους μας, ἀναδεικνύοντας τὸ δεσμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους μὲ τὴν ἐκκλησία.

Ἡ Ἑλλάδα, ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, ἔχει εὐλογηθεῖ νὰ εἶναι ἡ ἀστείρευτη πηγὴ καὶ τὸ ἀποθετήριο ἀνεκτίμητων θησαυρῶν τῆς σοφίας καὶ τοῦ πνεύματος, διευρύνοντας τοὺς ὀρίζοντες τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ. Ἡ εὐγενὴς αὐτὴ χώρα ἀποτελεῖ τὴ μήτρα τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ: ἡ φιλοσοφία, ἡ πολιτικὴ, ἡ λογικὴ, τὸ θέατρο, ἡ μουσικὴ, ὁ ἀθλητισμὸς καὶ ἄλλες μεγάλες ιδέες καὶ τέχνες τοῦ ἀνθρώπου φέρουν τὴ σφραγίδα τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ἡ γέννηση τῆς δημοκρατίας λαμβάνει χώρα στὴν Ἀθήνα πεντακόσια χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπαναλαμβάνεται στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴ δημιουργία τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους. Αὐτὴ ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἔθνους πρὸ γέννησε τὴ δημοκρατία προκαλεῖ παγκόσμια κύματα χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας, καθὼς συμπύπτει μὲ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ἄλλων ἐθνῶν κατὰ τὴν ἴδια περιόδο.

Στρέφουμε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας στοὺς μεγάλους ἥρωες τοῦ ἔπους τοῦ 1821, μὲ συγκίνηση καὶ πολλές εὐχαριστίες, ἀναγνωρίζοντας τὶς θυσίες καὶ τοὺς ἀγῶνες τῆς ἀναγέννησης τοῦ Γένους μας, ἐπ' ὀνόματι τῶν ἀπανταχοῦ ἑλλήνων. Προσκυνώντας τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, κλίνουμε γόνυ καρδίας τιμώντας τοὺς πνευματικοὺς καὶ ἐθνικοὺς προπάτορές μας. Οἱ ἀθάνατοι μάρτυρες τοῦ 1821 εἶχαν καταλάβει πολὺ καλά τὸ σύνθημα τῶν προγόνων τους, τῶν ἡρώων τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμίνας, 2300 χρόνια πρὶν, «Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών» (Αἰσχύλος, Πέρσαι, στ. 405). Ἡ 25ῃ Μαρτίου λοιπόν, δὲν εἶναι μόνον ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἀποτελεῖ τὸ σύμβολο τῆς ἀθανασίας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ ἕναν ἀκόμη λαμπρὸ ἀστέρρα στὸν ἀστερισμὸ τῆς ἑνδοξῆς ἱστορίας τῆς φυλῆς μας.



Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Μὲ μεγάλη εὐγνωμοσύνη στὴν Ὑπέρομο Στρατηγὸ τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναπέμπουμε σήμερα εἰδικὴ προσευχὴ καὶ Δοξολογία, σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία συνετέθη εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν, εὐχαριστώντας τὸ Θεὸ γιὰ τὰ πλούσια ἐλέη ποὺ ἄφθονα μᾶς χαρίζει. Πλέκουμε στεφάνι ἀπὸ τὰ μυριόπλεκτα ἄνθη τῆς ἐλευθερίας καὶ στεφανώνουμε μὲ αὐτὸ νοερὰ τὴ μνήμη τῶν ἀγωνιστῶν προγόνων μας, ὑποσχόμενοι ὅτι θὰ παραμείνουμε ἀντάξιοι τῆς ἐλευθερίας ποὺ μᾶς χάρισαν δίνοντας τὴ ζωὴ τους καὶ δοξολογώντας τὸ Θεὸ γιὰ τὸ μέγα καὶ πλούσιο ἔλεος του.

Ζήτω ἡ Ἑλλάς. Ζήτω τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Βοστώνης Μεθόδιος

† ὁ Ντένβερ Ἡσαΐας

† ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος

† ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος

† ὁ Πιττσβούργου Σάββας

† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος

† ὁ Σικάγου Ναθαναήλ

