



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

101^η Ἐπέτειος τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας

Πρὸς τὸν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,
Τοὺς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τὰς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τοὺς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τὰς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστὸς Ἀνέστη!

Τὸ ἔτος πού διανύουμε σηματοδοτεῖ τὴν Ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 101 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Γενοκτονία τῶν ἀδελφῶν μας Ποντίων, δηλαδή ἀπὸ τὴν στιγμή ἐκείνη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ὅπου ἑκατοντάδες χιλιάδων συνανθρώπων μας Ἑλλήνων ποντιακῆς καταγωγῆς δολοφονήθηκαν, περισσότεροι ἀπὸ ἓνα ἑκατομμύριο ἐξορίσθηκαν ἀπὸ τίς πατρογονικές τους ἐστίες καὶ ὁδηγήθηκαν στὴν Ἑλλάδα, τὰ σπίτια τους κατασχέθηκαν, καὶ ἀναρίθμητες Ἐκκλησίες καὶ Μοναστήρια καταστράφηκαν. Αὐτὴ ὑπῆρξε μιὰ σκοτεινὴ περίοδος στὴν παγκόσμια ἱστορία, καὶ ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ μιὰ μαύρη κηλίδα στὴν ἱστορία τοῦ Τουρκικοῦ ἔθνους πού διέπραξε αὐτές τίς ἀποτρόπαιες πράξεις.

Παρά τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Τούρκοι προσπάθησαν συστηματικὰ στό διάβα τῆς ἱστορίας τους νά ἐξοντώσουν ὀλόκληρους λαούς, δέν κατάφεραν νά ἐξαλείψουν καὶ νά σβήσουν τὴν ἀλήθεια τῶν ἐγκληματικῶν τους πράξεων. Παρά τὸ ὅτι προσπάθησαν νά ξεριζώσουν τὴν Ὁρθόδοξο πίστη, δέν θά καταφέρουν ποτέ νά φιμώσουν τοὺς ἀνθρώπους μας καὶ νά σιωπήσουν τίς θερμὲς προσευχές τους. Ἄν καὶ προσπάθησαν νά καταστρέψουν καὶ νά ἐξαλείψουν τὴν ἱστορία μας, τὴν πίστη μας, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν γλῶσσα μας, δέν κατάφεραν νά τὸ πετύχουν, καθὼς ἡ ταυτότητά μας καὶ τὸ ποιὸν τοῦ Γένους μας εἶναι αἰώνια χαραγμένο στὴν εὐλογημένη Γῆ τοῦ Πόντου καὶ ὅλης τῆς Τουρκίας.

Ἐντούτοις, τὰ δραματικὰ γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα τότε, 101 χρόνια πρὶν, ὀφείλουν νά μᾶς ἀφυπνίζουν καὶ νά μᾶς θυμίζουν ὅτι τὸ κακό συνεχίζει νά ὑπάρχει στὸν κόσμον μας καὶ ὅτι πρέπει νά εἴμαστε πάντοτε σέ ἐγρήγορη καὶ ἔτοιμοι ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς σκοτεινὲς δυνάμεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἐπομένως, ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νά διδάξουμε τὴν οἰκουμένη γιὰ τίς ἀποτρόπαιες πράξεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ὥστε οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου νά ἀναγνωρίσουν ἐπιτέλους τὰ πολλαπλά ἐγκλήματα πού διαπράχθησαν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, δηλαδή νά ἀναγνωρίσουν τίς πράξεις αὐτές ὡς «γενοκτονία».

Επιπλέον, οφείλουμε νά διδάξουμε τίς νέες γενιές γιά τά φρικτά γεγονότα πού διαπράχθησαν καί ἀποτελοῦν ἀδιάψευστο κομμάτι τῆς ἱστορίας μας. Ἐπίσης, πρέπει νά διδάξουμε στά παιδιά μας νά ἀγαποῦν καί νά σέβονται τήν πίστη, τήν ἱστορία, τόν πολιτισμό, τήν Γλῶσσα καί τίς παραδόσεις μας. Αὐτό θά ἀποτελέσει τόν ἀσφαλέστερο τρόπο ὥστε νά τιμήσουμε τήν θυσία τῶν ἡρώων μας καί νά διατηρήσουμε στήν μνήμη μας ὅλους ἐκείνους πού ἀγωνίσθηκαν ὥστε νά σώσουν ἄλλους κατά τήν διάρκεια τῶν φρικτῶν αὐτῶν γεγονότων.

Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλῶ πολύ ὅλους νά διδάξουμε τά μέλη τῶν Κοινοτήτων μας τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, δίνοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση στά τραγικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα 101 χρόνια πρίν, στήν φρικτή γενοκτονία καί τόν ξεριζωμό καί ἄς μὴν λησμονοῦμε ὅτι ἡ ταυτότητα τοῦ Γένους μας εἶναι συνυφασμένη μέ τό παρελθόν μας, ἐνῶ τό πεπρωμένο μας εἶναι συνυφασμένο μέ τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Παρακαλῶ λοιπόν νά τελεσθεῖ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση σέ ὅλες τίς Ἐνορίες μας τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020 γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας Ποντίων πού χάθηκαν στήν Γενοκτονία τοῦ 1919.

Εὐχομαι εὐλικρινῶς καί προσεύχομαι ὅπως συνεχίζοντας τίς προσπάθειές ὅλων μας γιά τήν ἐνημέρωση τῆς κοινῆς γνώμης ὡς πρός τήν ἀλήθεια τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων νά ἀφυπνίσουμε συνειδήσεις καί νά καταφέρουμε ἐπιτέλους νά φέρουμε σέ γνώση ὅλων τῶν λαῶν τά βασανιστήρια καί τίς δοκιμασίες πού ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου, καί νά ἐπιτύχουμε νά ἀναγνωρισθεῖ παγκοσμίως ὁ ξεριζωμός τοῦ 1919 ὡς Ἐγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Ἄς μὴν λησμονήσουμε ποτέ τίς χιλιάδες ψυχές ὅλων ἐκείνων πού ἔχασαν τήν ζωή τους κατά τήν ἀδιανόητη αὐτή σφαγή πού ἔλαβε χώρα τότε καί ἄς ἀτενίζουμε πάντοτε τό μέλλον μέ αἰσιοδοξία, ἐκτιμῶντας τήν ἱστορία καί τήν παράδοση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου πού ζοῦν ἐντός καί ἐκτός τῶν Κοινοτήτων μας.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ