



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 2020

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς Ὄργανώσεις
τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱεράς
Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τήν ἱερά παράδοση τῆς Ἀγίας μας Ἐκκλησίας, τό Σάββατο πού προηγεῖται τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι ἀφιερωμένο στούς «ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένους πατέρας καί ἀδελφούς ἡμῶν, καί πάντας τούς ἐν εὐσεβείᾳ καί πίστει τελειωθέντας. (Εὐχή Μεσονυκτικοῦ)». Ἡ ἡμέρα αὕτη εἶναι γνωστή ὡς «Ψυχοσάββατο» καί ἀποτελεῖ τό τελευταῖο ἀπό τά τέσσερα Ψυχοσάββατα, πού ἀρχίζουν τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου καί ὀλοκληρώνονται τώρα, μέ τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Γνωρίζουμε βέβαια ὅτι ἐκτός ἀπό τά διατεταγμένα τέσσερα Ψυχοσάββατα ἢ Σάββατα τῶν Ψυχῶν, ὅλα τά Σάββατα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους εἶναι ἀφιερωμένα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στήν μνημόνευση καί προσευχή γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων μας.

Ἡ σημερινή ἀνάμνηση τῶν κεκοιμημένων μας πού συνδέεται ἄμεσα μέ τήν Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς ἀλλά καί ἡ προσευχή τῆς «στρατευομένης» Ἐκκλησίας ὑπέρ τῆς «ἐν οὐρανῷ θριαμβεύουσας» Ἐκκλησίας, δέν ἀποτελεῖ μιά ἀπλή ἀνάμνηση, προσευχή ἢ μνημόνευση. Ἀντιθέτως, δείχνει περίτρανα τήν ἀδιάρρακτη σχέση τῶν δύο κόσμων, τοῦ Οὐρανοῦ μέ τήν Γῆ, τῶν ζώντων μετά τῶν τεθνεώτων. Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι οἱ ψυχές τῶν κεκοιμημένων μας δέν χάνονται ἀλλά μεταβαίνουν σέ οὐράνιο τόπο ὅπου προγεύονται τῆς αἰωνίου ζωῆς καί ἀναμένουν τήν Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία, ὅπου θά γίνῃ ἡ κοινή Ἀνάστασις ὅλων τῶν κεκοιμημένων καί βεβαίως ἡ τελική κρίση. Μέχρι τότε ὅμως ὀφείλουμε νά προσευχόμεθα γιά ἐκείνους, τό ὅποιο καί συνιστᾷ ἀδιάσπαστη πρακτική στήν ζωή καί ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ προσευχή κατά τήν ὥρα τῶν μνημοσύνων εἶναι μέν σημαντική καί ἀναγκαῖα, ἀλλά ὅτι ἡ πραγματική μνημόνευσις γίνεται κατά τήν διάρκεια τῆς Ἱεράς Προθέσεως, ὅταν ὁ Ἱερέας ἐξάγει ὀνομαστικά τίς «μερίδες», δηλαδή τά μικρά τεμάχια ἄρτου πού τοποθετοῦνται στό Δισκάριον, καί μετά τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, ὁ Ἱερέας ἐνώνει ὅλες αὐτές τίς μερίδες τῶν ζωντανῶν καί τῶν κεκοιμημένων, μέ τό Ἄχραντο καί Ἀμόλυντο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου, μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτό διδάσκεται

καί ἀγγέλλεται ἡ ἀδιάσπαστη Ἐνότητα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, πού περιλαμβάνει τὰ ζωντανά ἀλλά καί τὰ κεκοιμημένα μέλη Της.

Αὐτή ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας περί τῶν κεκοιμημένων, πού ἀποτελεῖ μέρος τῆς Ὁρθόδοξου Θεολογίας, ἔρχεται νά φανεῖ περισσότερο ἀπό ποτέ ἐπικαιρῆ σήμερα, καθὼς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤλθαμε ἀντιμέτωποι μέ τήν πρωτόγνωρη αὐτὴ κατάσταση πού ἔχει ἐπιφέρει ἡ πανδημία, καί μᾶς ἔχει ὀδηγήσει στό νά ἀναδιοργανώσουμε τίς ζωές καί τίς προτεραιότητές μας, ἐπάνω σέ νέες βάσεις, μέ κέντρο καί θεμέλιο τήν πίστη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτόν τόν καιρό βλέπουμε ἀνθρώπους νά χωρίζονται μεταξύ τους, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τὰ Ἱερά Μυστήρια, τήν ἐν σώματι Λειτουργική Ζωή καί ὅλες τίς χάριτες πού μᾶς παρέχει ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ὅμως, ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι παρὰ τήν προσωρινή αὐτὴ ἀπόσταση πού μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ, δέν εἴμαστε κεχωρισμένοι ἀπ' ἀλλήλους, καθὼς παραμένουμε ἐνωμένοι προσευχητικὰ στήν Θεία Λειτουργία, καί τὰ ὀνόματά μας μνημονεύονται στήν Ἱερά Πρόθεση καί ἐνώνονται μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἀλλά καί μέ τίς ψυχές ὅλων τῶν κεκοιμημένων μας. Ὄταν δέ ἐπανέλθουμε στίς Ἐκκλησίες μας καί στήν Θεία Λειτουργία, ἄς ἐνθυμούμεθα κάθε φορὰ πού κοινωνοῦμε τήν Ἁγία Μετάληψη, ὅτι ἐνώνομεθα μέ τόν Χριστό καί μέ τούς ἀδελφούς μας, τούς τε ζῶντας καί κεκοιμημένους.

Παρακαλῶ ὅλους τούς εὐλαβεῖς Ὁρθόδοξους Χριστιανούς, ἐσᾶς τὰ πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, νά μὴν παύσετε νά θυμᾶσθε καί νά μνημονεύετε τούς κεκοιμημένους σας, ὄχι μόνο ὅσους γνωρίσατε, ἀλλά καί ἐκείνους πού δέν γνωρίσατε, ἀκόμη καί τίς ψυχές ἐκείνων πού δέν ἔχουν κανέναν νά τούς θυμηθεῖ καί νά τούς μνημονεύσει. Νά τούς θυμᾶσθε ὄχι μόνον τὰ Ψυχασάββατα ἀλλά σέ κάθε Θεία Λειτουργία καί βεβαίως στίς προσωπικές σας προσευχές. **Ἀκόμη, παρακαλῶ σέ κάθε Ἑνορία νά τελεσθεῖ εἰδική Ἐπιμνημόσυνη Δέηση τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, στίς 6 Ἰουνίου, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων Ἑνοριτῶν καί μῆ, πού παρέδωσαν τήν ψυχὴ τους στόν Θεό, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ.**

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθὼς προσευχόμεθα σήμερα ἀλλά καί κάθε ἡμέρα γιά ὅλους ἐκείνους πού ὑπῆρξαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, ἄς θυμόμαστε πάντοτε τόν λόγο τοῦ Κυρίου πού μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωὴ, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. (Ἰω. 11,25)». Εὐχομαί αὐτὴ ἡ ἀδιάψευστη διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μας νά σᾶς δίδει κουράγιο, δύναμη καί ἐλπίδα ὥστε νά ἀντιμετωπίζετε πάντοτε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ἐμπνεόμενοι καί καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού ἐπεδήμησε στόν κόσμον.

Εὐχόμενος ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός παρέχη σέ ὅλους τὴν Χάρη τοῦ Παρακλήτου, τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας, κάθε ἡμέρα τῆς ἐπιγείου ζωῆς σας, διατελῶ,

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καὶ διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ