

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίῶν,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείῶν, Τάς
Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθόδοξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσής.

*«Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι συνεσταυρούμην
σοι χθές· αὐτός με συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»*

(Τροπάριον Κανόνος Ἀναστάσεως)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ αὐτά τά θεσπέσια λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πού ἀποτυπώνονται καί στόν Ἀναστάσιμο Κανόνα, περιγράφεται χαρακτηριστικά τό νόημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Χθές, Μεγάλη Παρασκευή, ὁ Χριστός μας εἰσῆλθε στόν Θεοδόχο Τάφο καί μαζί Του εἰσῆλθαμε καί ἐμεῖς, οἱ πιστοί καί ἀφοσιωμένοι Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἄλλωστε, ὅλη τήν Μεγάλη ἐβδομάδα ἀκολουθήσαμε τόν Κύριο σέ ὅλα τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα: ἀπό τήν Εἴσοδό Του στήν Ἁγία Πόλη Ἱερουσαλήμ, στήν ἀγωνία τῆς Γεσθημανῆς, στήν Προδοσία, στήν Σύλληψη, στά φρικτά βασανιστήρια καί τά Θεία Πάθη, στήν ἄνοδο στόν Γολγοθά, κουβαλώντας τόν βαρῦ Σταυρό, στό Θεοδόχο Μνήμα καί σήμερα καλούμαστε ὅλοι νά συν-ἀναστηθοῦμε μαζί Του.

Χθές, συσταυρωθήκαμε μέ τόν Χριστό καί σήμερα συνεγειρόμεθα. Συν-ἀνασταίνομαστε. Αὐτή εἶναι ἀδελφοί μου ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση. Ὁ Γολγοθάς καί τό κενό μνημεῖο. Αὐτές τίς ἡμέρες βιώνουμε ὅλοι μας μιά καινούρια πραγματικότητα, πού δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστη οὔτε γιά τήν ἀνθρωπότητα, οὔτε γιά τούς πιστούς μας. Ἡ ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ ἄλλαξε τήν καθημερινότητά μας, μᾶς περιορίσε, μᾶς ἔδειξε τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τήν μικρότητά μας καί συνάμα τήν ἀνικανότητα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καί τῶν διανοουμένων νά ἀντιμετωπίσουν ἕναν ἀόρατο μικροσκοπικό ἐχθρό. Χιλιάδες συνάνθρωποί μας προσβλήθηκαν ἀπό τόν ἴο καί ἀπό αὐτούς πολλοί ἔχασαν τήν ζωή τους. Οἱ δημόσιες συγκεντρώσεις ἀπαγορεύτηκαν ἀπό τίς Ἀρχές καί οἱ ἀγαπημένες μας Ἐκκλησίες σταμάτησαν νά δέχονται τούς πιστούς ἐν σώματι. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας

δέν θά σταμάτησει ποτέ νά λειτουργεῖ καί νά διακονεῖ τόν πιστό λαό Της. Ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ δέν θά πάψει νά μᾶς μεταδίδει τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἐλευθερίας πού εἶναι ὁ Χριστός! Αὐτό σημαίνει Ἀνάσταση. Ἡ νίκη τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Ὁ θάνατος καί ἡ φθορά εἰσηλθάν στήν ζωή μας ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας. Οἱ ἀρρώστειες ἤρθαν ἐξαιτίας τῶν λαθῶν μας. Τό κακό βασιλεύει ἐξαιτίας τῶν ἐπιλογῶν μας. Ὁ Χριστός μας ὅμως ἀναστήθηκε τότε, καί ἀνασταίνεται σήμερα, καί ἀνασταίνεται καθημερινά γιά νά μᾶς δείξει ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Βασιλεύς τοῦ κόσμου, Ἐκεῖνος διακυβερνᾷ τά σύμπαντα καί ἐμεῖς, ὅση δύναμη κοσμική καί νά ἔχουμε, δέν εἴμαστε τίποτε ἄλλο ἀπό διαχειριστές τοῦ πανέμορφου κόσμου πού ἔπλασε ὁ Δημιουργός τοῦ Σύμπαντος, ὁ Θεός.

Ἐπιπλέον, ὡς πιστοί Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμαστε νά σταυρώνουμε τόν ἑαυτό μας καθημερινά, μιμούμενοι τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μας, καί νά μὴν ξεχνοῦμε νά ἀνασταινόμαστε μαζί Του. Νά σταυρώνουμε τά πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας, νά μετανοοῦμε, καί νά σηκωνόμαστε ἀπό τήν πτώση καί τόν λήθαργο. Αὐτή ἡ συν-ἀνάσταση ἀγαπητοί μου θά ἔλθει σύντομα καί γιά τόν κόσμο μας, μέ τήν ἀπαλλαγὴ μας ἀπό τήν μάστιγα τῆς ἀσθενείας καί τήν ἐπιστροφή μας στήν κανονικότητα τῆς καθημερινότητας καί τοῦ ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα πού ἐορτάζουμε τήν Ἀνάσταση, ἀς προσευχηθοῦμε θερμά καί πιστά, ἀπ' ὅπου καί ἂν βρισκόμαστε, γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀσφάλειας στόν κόσμο μας. Ἀς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τίς δωρεές του καί ἀς λάβουμε ἕνα καλό μάθημα ἀπό τήν κατάσταση αὐτή. Ἀς ἐπιστρέψουμε στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία. Ἀς ἐπιστρέψουμε ὄχι μόνο σωματικά ἀλλά οὐσιαστικά. Μέ ἀφοσίωση, μετάνοια, εὐχαριστία καί ἀγάπη ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον. Τότε καί μόνο τότε θά ἐορτάσουμε ἀληθινὴ ἀνάσταση.

Αὐτὴ τήν φετινὴ ιδιαίτερη Ἀνάσταση, χωρισμένοι σωματικά μεταξύ μας, εὐχομαι σέ ὅλους νά νιώσουμε περισσότερο τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στην ζωή μας καί ἡ Ἀνάστασή Του νά γίνεῖ ἀφορμὴ νά ἀναστηθοῦμε ὅλοι πνευματικά καί σωματικά. Σᾶς εὐχομαι ὑγεία καί μακροημέρευση, σᾶς ἐκφράζω τήν εἰλικρινῆ μου ἀγάπη καί σᾶς διαβεβαιῶ ὅλους γιά τίς προσευχές μου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί ἀναστασίμων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ