



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2020

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

«Σταυρός ὑψοῦται σήμερον, καί κόσμος ἀγιάζεται» (Ἐξαποστειλάριον Ἑορτῆς)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ εὐλάβεια, συγκίνηση καί ἱερό δέος προσκυνοῦμε τόν Τίμιον καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὁ Ὅποιος ὑψώνεται σήμερα στό μέσον τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν ἀλλά καί στό κέντρο τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ μας. Ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε τό ἱερότερο σύμβολο τῆς Ὁρθοδόξου πίστεώς μας, τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, πού ἐξαγιασθήκε ἀπό τόν ἴδιον τόν Κύριον διὰ τῆς θυσίας Του ἐπάνω σέ Αὐτόν, νέκρωσε τόν θάνατον, ἔδωσε ζωή στόν ἄνθρωπον καί τοῦ ἄνοιξε καί πάλιν τήν θύραν τοῦ Παραδείσου, κάνοντάς τον πολίτη τῆς Οὐρανοῦ Βασιλείας Του.

Ἄν καί τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ ὑπῆρξε κάποτε σύμβολο ἀτιμώσεως, ντροπῆς καί θανάτου, ὁ Κύριος μέ τήν θυσία Του, τό μετέτρεψε σέ σύμβολο ζωῆς, δόξας, τιμῆς, λυτρώσεως, πίστεως, χαρᾶς, ἐλπίδας, σωτηρίας. Ὅπως ψάλλουμε καί στά πανέμορφα τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ὑψώσεως, ὁ Τίμιος Σταυρός ἔμελλε νά γίνει: «*τρόπαιον εὐσεβείας, θύρα τοῦ παραδείσου, στήριγμα τῶν πιστῶν, προστασία τῆς Ἐκκλησίας, ἀκαταμάχητον ὄπλον ἐναντίον τοῦ διαβόλου, δόξα τῶν Ἁγίων, λιμάνι σωτηρίας, σημεῖον χαρᾶς, κραταίωμα βασιλέων, ὁδηγός τυφλῶν, ἰατρός ἀσθενῶν, ἀνάστασις τῶν κεκοιμημένων, καί σκέπη καί προστασία κάθε πιστοῦ*».

Καί εἶναι ὄντως ἀλήθεια ἀδελφοί μου. Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν χρησιμοποιοῖ τό πανάγιον αὐτό σύμβολο στήν καθημερινότητά του; Πόσες φορές τήν ἡμέραν δέν κάνουμε τόν Σταυρό μας, εἴτε ὅταν προσευχόμεσθε, εἴτε ὅταν προσκυνοῦμε στό Ναό, εἴτε ὅταν ἀντιμετωπίζουμε κίνδυνον καί ἀνάγκη. Εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ πού ὅταν τόν σχηματίζουμε ἐπάνω στό σῶμα μας, ἀγιαζόμεσθε, καί παίρνουμε Θεῖαν Χάρη καί δύναμιν νά νικήσουμε κάθε δυσκολία καί κάθε κακό. Κάθε φορά πού ἀνεβαίνουμε τόν δικόν μας προσωπικό Γολγοθᾶ, κουβαλῶντας ὁ καθένας μας τόν δικόν του σταυρό, εἶναι τότε πού συνειδητοποιοῦμε ὅτι παίρνουμε δύναμιν ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.

Ἰδιαίτερα τό τελευταῖον διάστημα ἀγαπητοί μου, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα σηκώνει ἕνα σταυρό. Ἡ πανδημία πού ἐνέσκηψε ἔχει φέρει τόν κόσμον μας στά ὄριά του. Πλήθος ἀνθρώπων δοκιμάζεται

ποικιλοτρόπως, καθώς ή καθημερινότητα μας άλλαξε και τά προβλήματα πού προέκυψαν είναι πολλά. Όμως έμεις οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δέν πρέπει νά απελπιζόμαστε καθώς πιστεύουμε στόν αληθινό Θεό και μέ αισιοδοξία ατενίζουμε τό Πανάγιο Σύμβολο του Τιμίου Σταυρού του Χριστού μας. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι κανένας άνθρωπος πού έλπίζει στόν Θεό δέν σηκώνει βαρύτερο σταυρό από εκείνον πού μπορεί νά άντέξει και ότι ή σταυρική πορεία, ή άνοδος στόν Γολγοθά, επισφραγίζεται πάντοτε από τήν Ανάσταση!

Άγαπητοί μου άδελφοί,

Ο φετινός έορτασμός της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού έρχεται σε μία περίοδο πραγματικά σταυρική και σταυρωμένη για όλο τον κόσμο. Έρχεται όμως παράλληλα νά μάς γεμίσει μέ πίστη, έλπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. «Σταυρός ύψούται σήμερα, και κόσμος αγιάζεται». Για νά έλθει ένα καλύτερο αύριο πρέπει μέ τήν Χάρη του Σταυρού νά αγιάσουμε τις ζωές μας, νά μετανοήσουμε, νά αλλάξουμε τρόπο σκέψης και νά συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο μέ τήν βοήθεια του Θεού, διά του Τιμίου Σταυρού, μπορούμε νά νικήσουμε τήν μάχη αυτής της σταυρικής ζωής και νά κληρονομήσουμε τήν Βασιλεία των Ουρανών.

Κάθε χρόνο, για τά τελευταία εβδομήντα και πλέον χρόνια, ή Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιερσής τελει κατά τήν έορτή του Σταυρού τον καθαγιασμό των Ύδάτων και τήν κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στα νερά του Άτλαντικού Ωκεανού, συνεχίζοντας τήν παράδοση πού καθιέρωσε ως Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηνάγορας. Η τελετή αυτή ήταν αφιερωμένη στην «ειρήνη του σύμπαντος κόσμου», πού αποτελεί συνεχή προσευχή της Ορθόδοξου Εκκλησίας μας. Δυστυχώς φέτος, λόγω της καταστάσεως, ο έορτασμός αυτός δέν θά πραγματοποιηθεί, αλλά σās παρακαλώ νά προσευχηθούμε όλοι, σήμερα και κάθε ήμέρα, για τήν ειρήνη του κόσμου μας, για τήν ειρήνη των ψυχών μας, για τήν απαλλαγή μας από τον κίνδυνο της πανδημίας και τήν επιστροφή μας στους συνηθισμένους ρυθμούς της ζωής μας.

Ευχόμενος όπως ή αήττητος και άκατάλυτος και θεία δύναμις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σκέπει, εύλογεί και προστατεύει εσās και τις οικογένειές σας, διατελώ

Μετά πατρικής αγάπης και διαπύρων εύχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ο Νέας Ιερσής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ