

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.

Print



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 296/2021

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.

Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Λαθὼν ἐτέχθης ὑπὸ τὸ Σπήλαιον, ἀλλ' οὐρανὸς σε πᾶσιν ἐκήρυξεν, ὥσπερ στόμα, τὸν ἀστέρα προβαλλόμενος Σωτήρ. Καὶ μάγους σοι προσήνεγκεν, ἐν πίστει προσκυνοῦντάς σε, μεθ' ὧν ἐλέησον ἡμᾶς» (Τροπᾶριο τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς συγκεντρωνόμαστε για να εορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ σημαντικότερες θρησκευτικὲς ἐορτὲς γιὰ ὅλους στὴν Ἀμερική, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ λαμβάνουμε μία ἰδιαίτερη πρόσκληση γιὰ ἐμπειρική μετοχή - μέθεξη στὴ γέννηση τοῦ Σωτῆρος στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. Μὲ τὶς καταναυκτικὲς ἀκολουθίες καὶ ἰδίως μετέχοντας στὴ Θεία Λειτουργία, καλοῦμαστε νὰ γίνουμε τὸ σπήλαιο ὅπου «ἐγεννήθη τὸ παιδίον, μουσικῶ τῶ τρόπῳ». Διότι ὅλοι μας διαθέτουμε μετὰ ἀπὸ τὴ βαπτισή μας καρδιὰ ὅμοια μὲ σπήλαιο, ὅπου ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται νὰ κατοικεῖ καὶ νὰ πλημμυρίζει μὲ τὴν παρουσία του. Καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γίνῃ ὁ τόπος ἐκεῖνος ἀπὸ ὅπου θὰ γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως τὸ βρέφος ἀναπτύσσεται ἀφομοιώνοντας τὸν κόσμον ποὺ τὸ περιβάλλει, μὲ τὸν ἴδιον τρόπο καὶ ἡ δική μας ἀνάπτυξη ἐν Χριστῷ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὶς λειτουργικὲς ἐμπειρίες ποὺ γευόμαστε στὶς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως ἡ ὀλοκλήρωση τῆς ἀνάπτυξης αὐτῆς συμβαίνει πάντοτε στὴ ζωὴ μας, ὅταν ἐφαρμόζουμε τὶς ἀρετὲς τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀνεκτικότητας, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς γενναιοδωρίας, τῆς συγχωρητικότητας, τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς συμπάθειας καὶ τῆς ἀγάπης. Τότε ἡ παρουσία τῆς θείας χάριτος ἐνεργεῖται στὶς καρδιές μας καὶ ἀναπτύσσεται τελείως, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύσσει: «μέχρι καταστήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Πρὸς Ἐφεσίους 4:13).

Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καταδέχθηκε καὶ γεννήθηκε σὲ ἓνα ταπεινὸ σπήλαιο στὴ Βηθλεὲμ. Ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ νὰ μετατρέψουμε τὶς καρδιές μας σὲ σπήλαια γιὰ νὰ γεννηθεῖ ἐκεῖ, μὲ μοναδικὴ προϋπόθεση τὴν ταπείνωση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἄς γίνουμε ὅπως οἱ ποιμένες καὶ οἱ μάγοι ποὺ ταξίδεψαν ἀπὸ μακριὰ γιὰ νὰ τὸν συναντήσουν, διότι κατῆλθε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς γιὰ νὰ γίνῃ ἄνθρωπος καὶ νὰ μᾶς δεῖξει τὸ δρόμον γιὰ μιὰ ὁμορφὴ ζωὴ στὴ γῆ καὶ τὴν αἰώνιον ζωὴ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Ἄς διαλαλήσουμε: «Χριστὸς Γεννᾶται! Δοξάσατε!» καὶ ἅς τὸν ὑποδεχοῦμε νὰ γεννηθεῖ στὴν καρδιὰ καὶ στὴν ψυχὴ μας, διότι Ἐμμανουὴλ σημαίνει «μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός». Ἐφαρμόζοντας τὴ διδασκαλία του, θὰ γευθοῦμε αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ μεταμόρφωση στὴ ζωὴ μας καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερον χριστουγεννιάτικο δῶρον.

Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ βρέφους ποὺ γεννήθηκε στὴ Βηθλεὲμ καὶ μὲ πολλὰς εὐχές,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

