

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν. Archiepiscopal Encyclical for Thanksgiving



Ἀριθ. Πρωτ. 258/2021

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν.

25 Νοεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ!» (Θεία Λειτουργία).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὅπως ἐτοιμαζόμαστε νὰ ἐορτάσουμε τὴν ἔθνικὴ ἐορτὴ τῶν Εὐχαριστιῶν, μία ἀμερικανικὴ ἐορτὴ, κατὰ τὴν ὁποία ἀναπέμπουμε εὐχαριστίες γιὰ τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ μας ἀλλὰ καὶ στὴ χώρα μας, ἐπισημαίνω μὲ μεγάλη ἱκανοποίηση καὶ πολλὰς εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τὴν πρόσφατὴ ἀποστολικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Παναγιωτάτου

Οικουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Ἐν και ὑπῆρξαν στιγμὲς ἀνησυχίας γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ Παναγιωτάτου κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς προγραμματισμένης ἐπίσκεψης, μποροῦμε νὰ ἀναθαρρήσουμε ἀνακουφισμένοι, εὐχαριστώντας τὸ Θεὸ διότι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας ἔλαβε τὴν πρέπουσα περίθαλψη καὶ ἀνακάμπτοντας ἐπέστρεψε στὴ βασιλίδα τῶν πόλεων.

Τὰ τριάντα ἔτη ποιμαντορίας του στὸν πατριαρχικὸ θρόνο μᾶς προδιαθέτουν νὰ ἀναπέμψουμε ὕμνους εὐχαριστίας στὸν Κύριο, γιὰτὶ μᾶς χάρισε αὐτὸν τὸ σοφὸ Πατριάρχη ὡς τὸν μακροβιότερο στὴν πατριαρχικὴ καθέδρα ἀπὸ τὴν ἴδρυσή της. Ἡ διάδοσις τοῦ κηρύγματος καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν πατριαρχία τοῦ Παναγιωτάτου εἶναι πράγματι ἀξιοσημείωτη. Διότι δὲν φεῖδεται κόπου καὶ χρόνου, οὔτε αὐτῆς τῆς πολύτιμης ὑγείας του, ἄγρυπνος καπετάνιος τῆς ἱερῆς κιβωτοῦ τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας, νὰ τὴν καθοδηγεῖ σὲ ἀσφαλῆ λιμένα, μέσα ἀπὸ τὰ πελώρια κύματα τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας. Ἀκόμα καὶ ὅταν τὰ κύματα τῆς ἀθεΐας καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ κατέκλυζαν τὴν Ἀνατολικὴν Εὐρώπη (ἀκόμη καὶ τώρα ἐπηρεάζουν αὐτοὺς τοὺς τόπους), ὁ Παναγιώτατος ὁδήγησε καὶ ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία μὲ περισσὴ σύνεση καὶ σοφία.

Αὐτὴν τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν, ἄς προσθέσουμε στὸ τραπέζι ποῦ εἶναι στρωμένο μὲ ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ, μία προσευχὴ εὐχαριστίας ἀφιερωμένη στὸν Πνευματικὸ Πατέρα ὄλων μας, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Σηκώνει στίς πλάτες του μεγάλες εὐθύνες καὶ προβλήματα ἐκ μέρους ὄλων μας, ἐξαιτίας τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδιαίτερος γιὰ τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς ποιμνῆς τοῦ Χριστοῦ.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,



† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος