



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 202/2020

Έορτή τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανῶ

1 Νοεμβρίου 2020

*Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε·
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. (Ματθαίου ι', 7-8)*

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὀλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα ἐορτάζουμε τοὺς ἁγίους ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό, προστάτες τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Αὐτοὶ οἱ ἅγιοι, ποὺ ἦταν γιατροὶ στὸ ἐπάγγελμα, ὀνομάστηκαν ἀνάργυροι γιατί ἐξασκούσαν τὴν ἰατρικὴ χωρὶς κάποιου εἴδους πληρωμῆ. Ἡ ἰατρικὴ γιὰ αὐτοὺς εἶναι ἡ ἐπιστήμη ποὺ γιαιτρεύει ὀλόκληρο τὸν ἄνθρωπο: τὸ σῶμα, τὸ νοῦ, τὴν καρδιά καὶ τὴν ψυχή. Αὐτὴ ἡ διακονία τους βασιζόταν κυρίως στὴν ἀγάπη ποὺ ἦταν καὶ τὸ μοναδικό τους κίνητρο. Πόσο, πράγματι, ταιριαστό τυγχάνει τὸ γεγονός ὅτι αὐτοὶ οἱ ἀδελφοὶ εἶναι οἱ προστάτες ἅγιοι τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου μας! Γιατὶ ἡ Φιλόπτωχος εἶναι κυρίως ἡ ἀδελφότητα τῆς ἀγάπης. Ἀγάπη γιὰ τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς καταφρονημένους ἀπὸ κάθε αἰτία: οἰκονομική, συναισθηματικὴ ἢ πνευματικὴ.

Ἔτσι, λοιπόν, ἡ Ἐθνικὴ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα ἔχει ἀφιερῶσει τὸ προϊόν τοῦ ἐράνου ποὺ πραγματοποιεῖται σὲ ὅλη τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ μας, αὐτὴ τὴν Κυριακὴ, ἐορτὴ τῶν θαυματουργῶν Ἀναργύρων, στὶς κοινωνικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς πρωτοβουλίες τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ Οἰκουμενικὸ



Πατριαρχεῖο ἔχει δημιουργήσει δομές προστασίας γιὰ τὰ ὄρφανὰ καὶ τοὺς φτωχοὺς στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἰδίως στὸ Γηροκομεῖο καὶ τὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Μπαλουκλή. Σᾶς προσκαλῶ γιὰ τὴ γεναιόδωρη προσφορά σας, μὲ τὴ διάθεση ὅτι βοηθᾶτε τὴν ἴδια τὴ μητέρα σας. Βασιζόμαστε στὶς κυρίες τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καὶ τῶν τοπικῶν τμημάτων τῆς Φιλοπτώχου γιὰ τὴν ἐρακτικὴ διαχείριση καὶ τὶς εὐγνωμονοῦμε. Εἰδικὰ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τῆς πανδημίας, οἱ ἀνάγκες εἶναι ἀξυμνήστες καὶ οἱ προκλήσεις μεγάλες.

Ἡ γεναιодωρία σας διατρανώνει ὅτι ἡγγικε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ εἶναι ἐνεργὴ στὸν κόσμον. Διότι ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενούντων καὶ ἡ ἀνάπαυση τῶν φτωχῶν εἶναι δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία λάβαμε καὶ τὴν ὁποία προσφέρουμε στὸ συνάνθρωπό μας. Ἐκφράζω τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στὶς κυρίες τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καὶ σὲ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη διακονία τους.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος