



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 206/2020

Σύναξις τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ

8 Νοεμβρίου 2020

*«Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντός βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»
(κατὰ Ματθαῖον στ. 18, 10)*

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὀλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, ἡ Ἐκκλησία μας ἀναφέρεται σὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις ποὺ μᾶς περιβάλλουν. Εἶναι, πράγματι, ἀμέτρητος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ στὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ μόνο ὁ στίχος 11, κεφ. 5 ἀπὸ τὸ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως «μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων» μᾶς δίνει μιὰ ἰδέα γιὰ τὸν ἀμέτρητο ἀριθμὸ τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων ποὺ ἔπλασε ὁ Θεός.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς, σήμερα, φέρνουμε στὸ νοῦ τὸ ὑπέροχο Ἀρχιεπισκοπικὸ Ἰδρυμα μὲ τὴν ὀνομασία Οἶκος Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ, παρομοιάζοντας μὲ ἀγγέλους τοὺς τροφίμους του, οἱ ὅποιοι μειώθηκαν μὲν σὲ ἀριθμὸ ἀλλὰ ὄχι ὅμως σὲ ἀξία. Ἀποτελοῦν μιὰ ομάδα ἀγγελικῶν προσώπων, τῶν ὁποίων ἡ εὐκαρπῆ διακονία σὶς κοινότητές μας παραμένει ζωντανὴ στὴ μνήμη μας.



Πράγματι, τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἀποτελοῦν τοὺς «μικροὺς τούτους», ὅπως εἶπε ὁ Κύριός μας, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ Ἄγγελοι πάντοτε ἀναφέρονται στὸ Θεὸ προστατεύοντάς τους. Τὰ χαμόγελά δὲ ὅλων αὐτῶν τῶν ἡλικιωμένων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς προσφέρουν μία μικρὴ γεύση ἀπὸ τὴ θεία χαρὰ καὶ δόξα.

Ὁ Οἶκος Εὐγηρίας τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ ἰδρύθηκε τὸ 1958, ἐπὶ ἀρχιεπισκοπίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Μιχαήλ. Εἶναι πραγματικὰ ἓνα πολὺ σημαντικό καὶ δυναμικὸ ἴδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τὸ ὁποῖο ἀξίζει καὶ χρειάζεται τὴν ὑποστήριξή μας. Εὐχομαι ἡ σημερινὴ τιμὴ καὶ θαυμαστὴ παρουσία τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στὴ ζωὴ μας, νὰ ἀποτελέσει τὸ ἔναυσμα γιὰ μία θαυμαστὴ προσφορὰ ἀπὸ ὅλους, κατὰ τὴ δύναμη τοῦ καθενός, στοὺς «κατὰ σάρκα ἀγγέλους», ποὺ συναποτελοῦν τὴν ἀγαπημένη μας κοινότητα μὲ τὴν ὀνομασία «Οἶκος Ἁγίου Μιχαήλ».

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος